

Om ens partner har avlidit eller övergett en kan det vara svårt att frigöra sig från denna och gå vidare. Om detta handlar denna berättelse ur verkligheten i novellform. Storyn kommer från C Mossberg.

## **MANNEN I BUSSKUREN**

### **En berättelse av Inge Nilsson**

Det var en gång en man, vi kan kalla honom Erik men egentligen hette han något annat, som stod i en trång liten busskur. På gatan passerade hela tiden bussar, en del stannade, en del stannade inte, men han klev aldrig på någon buss utan blev kvar i sin lilla busskur.

Han väntade. Han väntade på sin kvinna. Att hon skulle komma med en buss, stiga av och komma till honom. Men hon kom aldrig. Han visste - men fattade inte - att hon stigit på en av de lila bussarna som aldrig mer kommer tillbaka hit utan har gått in i den oändliga ringlinjen som inte har något slut och inte några hållplatser.

En dag stannade en av de vanliga länstrafikbussarna och ut steg en vacker charmig livsbejakande blond kvinna, hon hette egentligen något annat men vi kan kalla henne Anna. Hon kom in till honom i busskuren och de började trivas tillsammans trots att det blev trångt. Hon kunde t ex aldrig sätta sig ner för Erik hade en stor träkoffert stående på bänken hela tiden. Hon bad honom flytta på den men det gjorde han inte.

Båda tittade de efter bussarna som gick förbi. Erik tittade efter om det kom någon lila buss men det gjorde det ju aldrig och Anna tittade efter någon buss som de tillsammans kunde åka vidare med. Men han ville inte åka vidare med henne på någon av länstrafikens linjer utan ville vara kvar i sin busskur ifall det skulle komma någon lila buss.

Till slut tröttnade Anna och en vacker vårdag när träden knoppades lämnade hon busskuren och hoppade på en av bussarna som stannade där då. Bussen var tom så hon hade ingen att åka tillsammans med men hon åkte ändå mot nya okända hållplatser.

Men Erik stod kvar i sin busskur och har han inte lämnat den så står han kvar där än och tittar i fjärran om det ska dyka upp någon buss, antingen en lila eller någon från länstrafiken med en blond passagerare...